

KEMAL SAFA GÜNTEKİN • Rita

KEMAL SAFA GÜNTEKİN Altmışlı yıllarda doğdu, Ankara'da yaşıyor. Mahlas kulanarak çeşitli roman ve inceleme kitapları yazdı. Çift kişilikli olduğuna inanıyor. İletişim'den çıkan diğer kitabı *Kadın Düşkünü* (2009).

İletişim Yayıncıları 1446 • Çağdaş Türkçe Edebiyat 204

ISBN-13: 978-975-05-0735-9

© 2010 İletişim Yayıncılık A.Ş.

1. BASKI 2010, İstanbul

EDİTÖR Levent Cantek

KAPAK Suat Aysu

KAPAK RESMI Koray Kuranel

UYGULAMA Hüsnü Abbas

DÜZELTİ Can Belge

BASKI ve CILT Sena Ofset

Litros Yolu 2. Matbaacilar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB 7-9-11

Topkapı 34010 İstanbul Tel: 212.613 03 21

İletişim Yayıncıları

Binbirdirek Meydanı Sokak İletişim Han No. 7 Cağaloğlu 34122 İstanbul

Tel: 212.516 22 60-61-62 • Faks: 212.516 12 58

e-mail: iletisim@iletisim.com.tr • web: www.iletisim.com.tr

KEMAL SAFA GÜNTEKİN
Rita

S A N ' A T R O M A N I



i l e t i s i m

Neymiş? "Çanlar kimin için çalıyor"muş. San'at kisvesi altında haçlı propagandası yapacaksınız da susacak mıyız? Bizim san'atımız millidir; öyle kilise, bar ve kârhane köşelerinden devşirilmemiştir. Türk, bunu bilmeyenin başına dünyayı geçirir. Gidin, çanlarınızı Hıristiyanlar için çalın. İsterseniz Cadde-i Kebir'in Türkükten habersiz fanfinlerine çalın ama elimizde bir tutam ot var, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz, çanınıza tıkarız.

Nurettin Osman Menteşe,
"Sansür Mes'elelerimiz",
Milletim gazetesi, 27.3.1948

(...)

Düvenönü'nden Kurşunlu Camii'ne doğru giden geniş caddeye çıktı. Uzun uzun yazıp üç kopya haline getirdiği o yazda anlattığı binalar bunlardı, ışılıtlı dükkanları bir süre seyretti, gicir gicir apartmanlar yaptı ibneler dedi. Millet Hastanesi'ne doğru açılan geniş caddeye baktı, yol boyunca uzayıp giden yeni binaları düşündü, sanki elinden malını almışlar gibi üzüldü, apartmanların arkadalarla pek gösterişli hale getirilmiş sırası boyunca gitti, arka sokağa geçti, taksi durağında bekleyen 46 model Buick'e bakıp ah çekti, bıçın şoförünü tanııyordu, "N'aberlamem?" gibi bir bir söz yuvarlandı ağızından, adının Memet olduğu anlaşılan şoför öünü ilikleyerek yıldı, ipincecik kravatı vardı, Memet'in ademelması yukarı çıktı, indi. Kayseri Elhamra Gazinosu'nun ışıklı tabelası uzaktan görünce, tabelanın lambasının birinin sönük olduğunu, yazının da *Elhamra Gazinos* şeklinde okunduğunu fark etti. Rita'nın kürke sarılmış, yan bakişiyla fotoğraflandığı afisi önünde durdu, RITA yazısına bir an dokunmak istedi, kadının dudaklarına baktı, bakişlarını inceledi, yeraltını titreterek gelen müzik sesine kulak verdi. (Gazino'ya merdivenlerden inilerek giriliyordu, zemin katmayı打了) Diğer şarkıcıların fotoğraflarına öylesine göz gezdirdi, gazinoya yeterince erken gelip gelmediğini anlamak için saatine baktı. Bu, herkesten önce "hazır bulunmak" içindi, haber almış da gelmiş gibi görünmemesi gerekiydi. Âdemâ ile Hasanâ'nın gelmediğini zaten kenarında *Belair* yazan 1952 Chevrolet'ının ve Fuat'ın yokluğundan anlamıştı. İçinden bir ah çekti, bu kez arka çamurlukları kapaklı, koldan vitesli, jant kapakları yuvarlak ve işil işil görünen Chevrolet içindi

bu ah, "Kimlerin altında o araba, ah ulan kader, yaktın benni!" diyerek kapıdan içeri girdi. Önünde uyduruk bir masa duran görevli ayağa kalktı, başıyla selam verdi. Mahmut Bey merdivenlerden yavaş yavaş indi ve gürültüsü giderek artan ışıklı, ağırlıkla vişneçürügü renkli, localı, raki kokulu bir sefahat meydanına daldı. Oturacak yer aradı, masalarda suçlu suçlu oturan Hac'ağalar, köyden ipini koparıp gelmiş *kırılıcık* denen gizli zenginler, memurlar ve tüccarlar gördü.

Mahmut Bey, hemen göze çarpacağı bir yere oturdu ki, Hasanâ ile Âdemâ geldiği zaman kaçip gizlenemesinler.

Bir garson geldi, "Niy istedin ağbıy?" dedi.

"Oğlum niy istedin denir mi? Buyurun beyefendi desene. Hiç mi yol yordam bilmiyon lan?"

Garson afalladı, çekinerek gülümsemi:

"Ben yeniyim de... Buyur?"

"Git bi duble Kulüp rakı koy. Yanına cerez, meyve... Yap bi şeyler işte, bilmez değilsin."

Garson hay hay diyerek sahte bir nezaketle uzaklaştı.

Sahnede boyama sarışın bir kadın ortalığı çınlatıyor, bet sesiyle eski bir türkü söylüyordu. Sağa sola yürüyor, bazen bacaklarını birleştirip dizlerini bükerek gayrete geliyor, pul işildayan giysisinin göğüs askısını çekiştirdikten sonra uzak masalardaki birine öpücüük yolluyordu.

Cılız alkışlar arasında sahneden ayrılan kadının yokluğu handiye hiç hissedilmedi. Masalardaki insanlara göz gezdirenen Mahmut Bey, özellikle alk alk baktığı düşünülmesin diye afili bir hareketle sigara paketini çıkardı, şak ettirerek çakmağını çaktı. Pof edip de sigara dumanını üflerken hızla manzarayı umumiye baktı: Sağdaki masada oturanların konsomatisin şerefine masaya kaçak viski getirttiğini, locadakilerin ise içi ışıklı meyve tabağında meyve ismarladığını görüp kis kis güldü. Pavyonlarda masaya oturan konsomatisin meyveleri ve hatta üç kuruşluk içkileri bile soygun anla-

mina gelen bir para karşılığında ısmarlattığı, velâkin bu cömertliği yapanlara küçımı bile koklatmadığı bilinmeyen bir şey değildir. Mahmut Bey buna gülmekteydi ama masaya oturmuş bir kadına içki ısmarlamadan da “pavyon adabı” denen şeye uymanın, yani adam yerine konmanın zorluğunu görmekteydi. Her erkek, konsomatrisin müşterileri “yolmak” üzere masaya geldiğini bilir fakat bir umut, “belki bu kadınlardan biri bana tutulur da dostum olur,” diye, tam o anda tüm hayatının en eliaçık anlarını yaşadı. Öte yandan, pavyonun, en cimri erkekleri bile aşka getirdiğine de şüphe yoktu. İki kiloluk dururken beş kiloluk zeytinyağı aldı diye karısına bozulan, bebesinin ayakkabısını bu sene idare etsin diyerek yenilemeyen, manavdan elma alırken üç kuruş için pazarlık eden bir adam, bir günün beyliği beyliktir diyerek yıllık kazancını masaya bırakıverirdi! Şüphesiz herkes pavyonda kazık yeneceğinin farkındaydı, konsomatrislerden yavuklu edinmenin imkânsızlığı da çok konuşuldu, fakat yine de herkes birbirine pavyonda nasıl kazıktan kurtulduğunu, kızları nasıl götürdüğünü anlatır, bunu gerçekten başaran tek tük talihli adamlara da giptayla bakardı.

İçinizden bazıları “Bir kalem bunları nasıl bilebilir, pavyonun müdavimi olacak değil ya amma abartmış,” diyebilir. Bazlarınız benim yalan söylediğimi de düşünebilir. Ne münnasebet! Ben bire beş katan, abartan, görmüş gibi anlatanlardan mıymış? Açırmayan ağzımı benim.

Sorarım size kalem yalan söyler mi?

“Söyler,” diyorsanız, lütfen beni elinizden bırakın, sen sağ ben selamet. Eğer polis sorgusunda ve baskı altında zorla yazı yazdırılan, imza attırılan mağdurlardan değilseniz, emin olun, kaleminiz size gördüğünü anlatacaktır.

Şimdiye kadar “Acaba, adama ayıp mı olur?” diye düşün-düğüm için sustum. Fakat dayanamayacağım artık, söylemem lazımdır: Beni sarı saçlı oglana ilkokul müdürü Hüsnü

Bey hediye etmişti ya, müdür bey aslında beni satın almadı. Sarı oğandan özür dilemeye karar vermişti, onun gönlünü almak istiyordu ama ne hediye edeceğini bilmiyordu. "Ne alsam?" diye düşünürken aklına geldiğini söyle anladım: Bana bakarak, "Kullanılmış kalem de hediye edilmez ki," dedi. Tırnaklarını yanağına bastırıp dışarıyı seyretti, sonra da "Çocuk nerden bilecek canım, şunu paket yaptırıyorum! Haydan gelen huya gider," diyerek doğruldu. İçi gene de rahat etmediğinden, bir de saat satın aldı. Ucuz mucuz, satın aldı gerçekten. İşte ben sarı saçlı oğlanın eline böyle geçtim. Oğlanın elinden arkadaşına, arkadaşından onun babasına, ondan marangoza, ondan da avukata giden yolculuğumun öncesi böyledir.

Müdür Bey daraldığı zamanlarda, – karısıyla aralarının iyi gitmediği bilinen bir şeydir – pavyonda eski bir dostuna gelir, üç beş parlatır gider. Bu eski dost, pavyonun şef garsonudur; Müdür Bey'in yakın akrabasıdır ve onun hesabına gelen ciğeri üç numaralı masaya, rakıları iki numaraya, meyveleri sekiz numaraya yazar. Ona da ufacık bir hesap pusulası verir ki, kendini kötü hissetmesin. Yaa! Bu garsonlarda ne numaralar vardır, hepsini bilirim. Müşteri dedikodusunu nasıl yaptıklarını, şişelere doldurdukları çayı nasıl viski rengine getirene kadar sulandırdıklarını siz bana sorun. Şef garsonun cebinde uzun müddet gezdim: Altı ay kullandı beni, fakat kulağına takamadığı için ya cebinde unutuyordu, ya da arasına altına kaçırduğum için sinirlenip masada bırakıyordu. Sonunda müdür beyin eline, hesap pusulasının geldiği tabakta unutulmuş bir kalem olarak geçtim. Valla, garsonun bile beni başından attığını, benden baktığını sanıyorum.

Gazinoya Mahmut Bey'in cebinde gelmekten ötürü çok umutlanmış ve garsonun unuttuğu gibi Mahmut Bey'in de beni burada unutmasını çok istemiştim. Çünkü bu yolculu-

gün sonunda Rita'nın eline düşmek de vardi! Bu olabilirdi, evet, niçin olmasındı?

Fakat eline ve malına sıkı bir adamın elinden kurtulmak kolay olmuyor. Parasızlığı bir yana, Mahmut Bey parası olسا da yiyecek, öyle biridir. Onu tek başına pavyonda görmenin, kadınlar hamamında erkek tellak görmekten farkı yoktur dersem, abartmış olmam.

Mahmut Bey pavyona hep birilerinin hesabından geldiği için pavyon denen şeyin ne olduğunu görmüş, buraya dadanmanın nasıl sonuçlar doğuracağını anlamış ve bu nedenle de pavyondan içeriye –kendi cüzdanına güvenerek– adım bile atmamıştı. Fakat kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye düşündüğü için, maceraya girmek anlamına gelse de, işte bu gece, kendi kesesinden ilk pavyon seferine çıktı.

O sırada sahnede ara taksim bitti, klarnet inceden bir nağme pırtlatarak önemli birinin sahneye çıkacağını ilan etti. Çok geçmeden, sahne gerisinden bir adam “Sahnelerimizin...zin... zin... ennnn....muhtşem morkıslarımızda... dah...” anonsu geçti. Yankılı ses düzeni nedeniyle ne dediği anlaşılmayan bu adamın meramı yine de anlaşılmıştı: Anonsu, alkışlar arasında sahneye giren inanılmaz derecede güzel bir kadının küçük adımlarla yürüyüşü tamamladığını göre, demek kadının gelişini haber veriyordu. Kadın sahneye gelir gelmez sigaralarını ağızına koyup ayağa kalkan ve avuçlarını patlatarak “Yaşa! Varol!” diye bağırın hac'ağalar ve yağlı adamlar, onun eğilerek selama duruşu karşısında ne yapacaklarını bilemediler, “Sa’olunuz efe’m, varolunuz efe’m,” diyerek inci dişlerini gösteren Rita’dan gözlerini ayıramadan sandalyelerine iliştiler, bir ikisi Allah Allah! diye naraladı.

Rita’yı içinde durduğum gömlek cebinden çok iyi görevbiliyordum. Bunu, bir ara yazdıklarına bakıp kalemi eline alan, Rita gelirken beni yeniden gömlek cebine koyan Mahmut Bey’in bu dalgın teveccühüne borçluyum. Ne yalan söyle-

lemeli, Rita'yı görünce içimde oluşan yazma arzusunun taşkınlığı aklımı başından aldı.

Rita'nın, *dertliyim, ruhu mahicra nimisar dimdayine* dediğini işittiğim, fakat ne demek istedığını anlamadığım bir şarkıya başladı. Kadının albenisi olmasa, şarkısı da sesi de dinlenecek gibi değildi. Ayak uçları üzerine basarak yaylandı, sağa sola yürüyerek, elindeki mikrofonun kablosunu ussta hareketlerle çekiştirdi. O sırada iki garson koca bir tepside gül yaprakları getirdi, şarkı söyleyen kadının başından aşağı dökmeye başladılar. Bu marifetin sahibi olan hiyarağası, (çok kızgınım, çünkü kıskanmaya başladım kadını) ayağa kalktı, gülü döktüren benim, bak buradayım der gibi yıldı, başıyla ona selam verip eliyle öpüçükler yollayarak oturdu. Rita bir baş hareketiyle adamı selamlayıp işine devam etti. Çok geçmeden başka bir adam sahneye on iki adet viski dizdirip ayağa kalktı, başıyla selam verdi oturdu. (O viski şişelerinde viski değil çay olduğunu daha önce söylemiştim. Kolay mı, hem bu devirde on iki adet Coni Volkur, oh-ho!) Sonra biri daha gül döktürmeye başlamıştı ki, kapıdan Âdemâ, Hasanâ, Tapu Tescil Memuru Herekeli Yusuf Bey, Muhasebeci Bekir Bey girdiler. Şoför Fuat'ı bir ara sıkıntılı ve pis bir bakışla, başını eğip kaşını çatan ve sigara dumani yezrine kaygı üfleyen bir halde kapıda gördüm. Rita'ya derin bir hayranlık ve kıskançılıkla bakıyordu.

Hasanâ Mahmut Bey'i görünce afalladı, "N'örüyon yav sen burda Mahmudâ?" dedi.

"Efkâr dağıtıyom dayı, kafam içik (azıcık) dumanni da."

"Gelele (gel hele) söyle, gel gel otur."

Mahmut Bey isteksiz göründü, Âdemâ nasıl hizmet edeceğini şaşırılmış olan garsonlara "Hadi lan, sallanmayın artık," diye çıkışırken, eliyle gel işaretini yapan Hasanâ'ya baktı, çok ısrar ettin, ama neyse der gibi rakısını alıp yürüdü, masadakilerle tokalaştı, öpüştü, oturdu.

Hasanâ gözünü Rita'dan ayırmadan ve hatta bir ara kadına da selam vererek "Neyin var ağa, di bağak," (söyle bakanım) dedi Mahmut Bey'e.

Mahmut Bey gizemli havalar edinerek yok bir şey falan gibi sözler geveledi. Hasanâ ben seni konuştururum demeye getiren sözler etti, kadehler kaldırıldı, Rita tekrar tekrar selamlandı. O sırada sahneye bir servis arabasının üstünde pasta getirilmekteydi, çizir çizir yanan mumlar göz alıyordu, pastanın üstüne İYİ KÌ DOĞDUN RÌTA. KALEBÌMÌZDESÌN yazılmıştı. Âdemâ ayağa kalkıp kadına bir baş selamı çaktı, bu pastayı kimin yaptırdığını gösteriyordu, Hasanâ da ayağa kalkınca mesele anlaşıldı, birlikte karar vermişler: *Kalbimizdesin*.

"Avradın hangi gün doğduğunu nirden öğrendiniz aágalar?" dedi Mahmut Bey.

"S.ktiret adam," dedi Âdemâ, "avrat sinci çıkıp da ben böögön (bugün) doğmadım diyecek deel a!"

Kah kah gülüştüler. O sırada püsküllü kıyafetler giymiş, saçının orasına burasına horoz tüyleri takıştırmış şişman bir kadın gelip masaya çöktü.

"Hayda," dedi, Mahmut Bey.

Hasanâ diziyle dürtüp Mahmut Bey'in kulağına fısıldadı:

"Bu, Rita'nın hacanası. Akile dedikleri."

Selamladılar, miril miril konuştular. Şarkılar uzadıkça, rakkalar içildikçe Herekeli Yusuf Bey'le Mahmut Bey sık sık gözüne gelmeye başladılar. Bekir Bey'le Akile denen kadının bakışlarının da bir kez buluştuğunu, o anda göz göze gelip bilmediğim bir konuda anlaştıklarını fark ettim.

Mahmut Bey, cebindeki kâğıdı çıkarıp Hasanâ'ya uzattı, kalbi güm güm atıyordu,

"Böyle bir yazı dolaşıyor ortalıkta Hasanâ," dedi. Boğazı kurudu, hirk mırık diye heyecanlı bir ses çıktı, devam etti: "Bunu yazan herif bana geldi, size vermemi söyledi. Ben de

yarın uğrayıp sana vireceğidim. Yeri deel amma, niydek (ne yapalım) bazen olur böyle şiyler...”

“Vir bağak (bakalım) neyimiş.”

Hasanâ kâğıdı mırıldanarak okumaya başladı. Okudukça gözleri beyazladı, şaşkınlıktan irileşti, kaygılandı, kızardı, terledi, anlamsız gülümsedi, eliyle terini sildi, ne olduğunu anlamaya çalışan ve gıdisini katlayarak kâğıdı yan gözle süzen Âdemâ'ya baktı. Ortada nahoş bir meselenin olduğunu bu bakışı anlatıvermişti.

Âdemâ kâğıdı alırken, Hasanâ Mahmut Bey'e döndü:

“Kımmış bu çenesi boklu tatavacı, bunnar ne saçma şiyler arkadaş,” dedi.

Mahmut Bey:

“Valla Hasanâ, o çenesi boklu yimin virdirdi (yemin verdi), kim olduğunu diyemem.”

“E, ne istiyor? Para mı?”

Mahmut Bey evet anlamında başını salladı.

“Benim oğlanın bülügünen alır,” dedi Hasanâ.

“Gazeteye vireceğini söyledi.”

Hasanâ “virsin,” dedi ama kaygılandığı çok belliyydi. O sırada Âdemâ okumasını bitirmişti, kâğıdı fırlatıp masaya attı,

“Bekirâ,” dedi, muhasebecisine, “Al bunu, sende dursun.”

Bekir Bey hiç ses etmeden kâğıdı aldı, okumadan katladı, cebine koydu.

Pavyondaki şen kahkahalara, iştahlı müziğe karşın, masaya bir gam, bir tasa çökmüştü. Uzun müddet konuşmadan, neşelenmeden Rita'yı izlediler. Neden sonra ışıl ışıl, çok yorulmuş, tiril tiril ederek, alkışlar içinde masaya gelen Rita'nın yaydığı heyecanla değiştiler.

Rita, Mahmut Bey'i fark etmedi mi, yoksa fark etti de hiç görmemiş gibi mi yaptı bilinmez, Mahmut Bey masadan silinmiş gibiydi. Avukatın basireti bağlanmış, dili tutulmuş, aptal aptal bakarak, konuşulanları dinlemekle yetinmişti.

Rita, sürekli olarak boncuklu kolyesiyle oynuyor, Bekir Bey'i arada bir süzüyor, Bekir olacak adam da ona ilgisiz davranışmaya birilerine söz vermiş gibi kabuğuna çekilmiş görünüyordu. Doğrusu Bekir'in kadında gözü yok gibi geldi bana ama erkeklerin neyi sevip neyi sevmediğini anlamam bir kalem olarak mümkün olmadığından, fikrimi söylemenin boş olduğunu görüyor ve susuyorum.

İnsan olsaydım, bir de erkek olsaydım, bu kadın için çok şey yapardım, bunu biliyorum sadece.